

Förslag på en bättre skola, 5A Hertsöskolan

1. Bättre duschar med bås till alla duschar, samt reglerbar värme och toaletter, fräschare klassrum utan hål och annat i väggar och tak, bättre koll på rasterna.
Vi vill ha hela böcker och tillräckligt många böcker inte behöva dela mellan elever och klasser.
Vi vil ha tillgång till datorer.
De elever som inte kan så mycket svenska ska få gå i en nybörjarklass där de får lära sig grunderna,
Vill ha mobilerna på rasterna, att lärarna ska vara rättvisa om några bråkar måste man vara noga med att säga åt alla inblandade. Pizza ska serveras någon gång på skolan, man ska få fler smaker på tortilla chipsen.
Vi vill inte flytta högstadiet från Hertsöskolan. Vi vill få gå skolan på vårt eget område, vi känner oss trygga när vi får gå skolan där, för det finns vuxna runt omkring som känner oss, vuxna på promenad, personalen på Ica, biblioteket och andra.
Det är bra att lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet är nära varandra så blir det inte så stor omställning när man ska byta stadium.
Det är bra att mellanstadiet och högstadiet är tillsammans för det bra att man kan hålla koll på sina syskon som är mindre när man går på högstadiet.
Man kan fortfarande vara ute och leka på rasterna med de som är yngre, även om man har börjat på högstadiet.

Det är bra att man känner de flesta lärare som jobbar på högstadiet innan vi börjar där och då känns det inte så läskigt när man börjar där. Det är också en trygghet att när man börjar på högstadiet så känner man ofta igen många av lärarna. Även om en del kan tycka att man är ganska stor när man börjar högstadiet så känner man sig ofta liten och osäker. Det känns tryggt att veta att man också träffar sina gamla lärare från mellanstadiet som man har en väldigt nära relation till och kan prata med dem om något händer, eller bara få en kram. Man blir sedd på ett helt annat sätt eftersom det inte är en så stor skola. Man känner de andra eleverna och lärarna och det gör det roligare att gå till skolan.

Det är bra att F-3 är på en egen skola för då slipper man höra och se sånt som en del äldre elever säger och gör. En del sexor kan ibland vara lite bråkiga. Man ska inte behöva höra fula ord när man går på lågstadiet. Vi tycker att alla barn ska få rätten att vara små och inte behöva lära sig sånt förrän de bli äldre. Det känns tryggt att börja som 6-åring och inte behöva vara med alltför stora barn.

Vi vill ha möjlighet till nära fritidsaktiviteter efter skolan på HIF, fritidsgården , bibliotek och badhus.

2. Om man pratar eller stör får man gå direkt ut i 5 minuter, automatiska ringklockor som ringer in efter rasten, om man kommer för sent ska man få kvarsittning efter skolan, vara noggrann när någon svär, mer hjälp med fler extra lärare, Göra så att alla förstår, inte sudda direkt det man skrivit utan kolla så alla hunnit skriva, Man ska få Ipad eller dator att använda i skolan.
3. För lite personal på skolan och att det ska finnas avsedd plats där de kan röka, vi vil ha drogvisitation lite oftare, mellanmål eller frukt på eftermiddagen.
4. Luftkonditionering, bord där man sitter vart man vill och har saker i en låda, Byta platser i kapprummet, sätta bänkarna så att alla ser, hårtorkar i omklädningsrummen, upptaget skyltar på omklädningsrummen, skönare stolar som är höj och sänkbara samt vinklingsbara, få ta med egen mat någon dag i veckan, egna skåp på mellanstadiet,
5. Nya basketkorgar, mer bollar till skolan, nånstans där man kan spela en gång i väggen, skjul eller bollplank, en roligare klätterställning, bättra på kingrutorna och göra fler rutor, gummiplattor på marken som går att studsas på, bygga nån klätterställning på grusplanen eftersom den inte används, inte köra moped på skolgården polisen skulle vara här ibland och ge böter, en linbana i skogen eller någonstans, träkojor små som man kan leka i, en snurrunga, bättre leksaker spadar, innebandyklubb, mål, spindelgungor, bänkarna ska vara fräscha och inte klottrade eller förstörda, fotbollsmål, inte parkera cyklar framför ingången så fler cykelställ på avsedd plats.