

Tankar kring hur en bra skola ska vara från eleverna i åk 2 i Kyrkbyskolan.

För att barnen ska trivas:

Att man inte blir mobbad.

Att det finns bra lärare och att alla kan vara kompisar.

Att kompisarna är snälla.

Att man är vänner.

Att man behandlar de andra som man själv vill bli behandlad.

Att man har en bra fröken/lärare och att hon är snäll.

För att barnen ska lära sig så mycket som möjligt:

Att man ska ha en lagom sträng fröken och ha genomgångar.

Att barnen ska få lagom svåra uppgifter.

Att fröken måste veta vad hon gör.

Att fröken ska göra sitt bästa för att barnen ska lära sig.

Att man ska få läsa, ha matte och jobba i arbetsboken.

Att barnen gör det bästa för att lära sig.

Att barnen ska lyssna på fröken.

Lärare och andra vuxna som jobbar i skolan:

Att de ska vara snälla mot alla barn.

De vuxna ska lyssna på barnen och barnen ska lyssna på de vuxna.

Alla vuxna ska visa att de bestämmer.

Att det är viktigt att barnen får mat så att de inte svälter.

Barnen måste få hjälp av alla när de har skadat sig.

Klassrummet och andra rum:

Det ska vara städat.

Det ska finnas en fröken i varje rum.

Eleverna ska känna sig säkra och trygga.

Det ska finnas jobbmateriel i klassrummet.

Det ska finnas en whiteboard i klassrummet.

Skolgården:

Det ska finnas rastvärdar om någon gör illa sig.

Rastvärdarna måste bry sig.

Bjuda in andra barn som är ensamma in i leken.

Man ska ha kul.

Rastvärdarna har ansvaret och det ska finnas grejer att göra.

Det ska vara roligt på skolgården för alla barn!