

Benzeliusskolan

Framtidens skola

För att man ska trivas i skolan ska det vara en miljö där man lär sig att vara

Snäll och dela med sig av saker och hjälper varandra

Omtänksam

Att kompisar får vara med och inte känner sig utanför

Att man inte ska slåss på skolan

Man ska få bestämma själv

Att man kan få tröst om man är ledsen

Att man lyssnar på varandra

Det är viktigt att man har arbetsro när man ska lära sig saker.

Att det inte är så stor klass. Att man ska ha en både snäll och sträng fröken.

Att ha bra material.

Att ha egna bänkar.

Att det ska vara rent omkring oss.

Att man inte ska kasta skräp/ glas både inne och ute.

Vi vill ha en ren och fin skola både inne och ute.

Att vara bestämd med reglerna men ändå så att man får frihet.

Att lärarna bryr sig om varje individ och vilja lära så att det inte blir lamt.

Att hjälpa när man behöver.

Att inte prata om andra klasser utan koncentrera sig på sin egen klass, även om man har andra.

Man ska vara snälla mot varandra. Att man inte kränker eller mobbas. Man ska inte säga skällsord och man ska vara trevlig och säga Hej.

Det ska vara lugnt i klassrummet.

Måla om i klassrummet. Fixa till loftet. Byta bänkar. Renovera klassrummet.

Bättre duschar och toaletter, fräschare. Mer tid på städning.

Längre idrott.

Fler datorer.

Köpa nya mål och andra saker att leka med ute, ex målvaktsutrusning, klubbor osv. Klätterställning

Att lärarna lär oss på ett roligt sätt. Utbildade lärare. Inte särbehandla barnen.

Fler böcker i stället för lösblad.