

Ängsgårdens höstblogg 2013

Oktober månad, hösten har gjort sitt intrång. Dagarna blir mörkare och känns kortare, men dagarna fortsätter sin gilla gång. Luleå ljusfestival var en trevlig tilldragelse för luleborna. I stadsparken hade dagisbarn målat ljuslyktor som placerats ut i fontänen till glädje för alla som sökt sig dit.



Heder till Luleå kommun som bjuder på ett så fint arrangemang.



Italiensk afton

I början på November hade vi Italiensk afton för våra äldre. Musiken och den typiska italienska maträtten "pizza" var mycket uppskattad av de som deltog denna kväll. Till pizzan kunde man välja mellan vin eller öl som dryck.

Stämningen med levande ljus, smörsångare som Umberto Tozzi blev precis så där varm som musiken vittnade om, vi hade en mycket trevlig afton, vår chef Jennie var med.



December

Julfesterna avlöste varandra, personalen blev bjudna på julbord i hemtrevlig gammeldags stil på "Fågnan" Gammelstad tillsammans med personal från Radiomasten, mycket gott och trevligt.

Även på Ängsgården dukades julbord upp för våra boenden och anhöriga.





Efter alla julbord så nalkades luciadagen.



Vi tackar Munkebergs förskola för den fina stund som våra äldre fick när de besökte oss. Luciatåget hade allt, lucia, tärnor, tomtar och pepparkaksgubbar.

Ängsgårdens boende blev inbjudna av mjölkuddskyrkans barn och föräldragrupp att få vara med på deras luciafirande i kyrkan.



Det var fint för våra boende från Ängsgården som var med denna dag, att få ta del av denna luciadag med både föräldrar och barn, det värmdde mångas hjärtan.



Efter lucia firandet så blev vi inbjudna till församlingsgården, där bjöds det på gröt och smörgås samt kaffe med dopp. Vi tackar för en mycket trevlig Lucia.

Avslutningsvis.....

Vi på Ängsgården önskar alla en mycket God Jul.

