

Ängsgårdens sommar blogg

Semestrarna tar sin början, och aktiviteterna är lite färre, men nu kommer tiden för alla att få vara ute i sommarens härliga tid, att få vistas ute i vår härliga trädgård är väl en aktivitet lika god som någon annan!



Här är det Pigvägens damer som njuter av kaffe med dopp i det fina sommarvädret.

Här får Ängsgården besök av ”Astrid Lindgrens kör”



Det var en mycket skönsjungande kör som bjöd på en repertoar och en mix av blandande sånger av Harry Belafonte.

En fin kontrast till vuxenkören, är besöken av svenska kyrkan som i bland förlägger sina träffar med ”babysång” hos oss på Ängsgården, vilket vi är mycket tacksamma för. Det är härligt att se hur alla åldrar kan mötas, och att få se hur glada de äldre blir.



De boende får även vara med och spela på olika diverse instrument som ledarna från kyrkan har med sig, te.x tamburin, maracas, triangel m.m.

Vi har även haft Öppet hus för alla anhöriga till någon på Ängsgården. Tipsrunda var en aktivitet som stod på dagordningen, både boende och anhöriga tyckte det var trevligt att delta.



Valborg från Kuskvägen och vår chef Jennie, hjälps åt med frågorna. Frågorna var av lite speciell karaktär, kunde låta så här...

Vart tar den där sista strumpan vägen när man tvättar?

1. Det är en av de konstanta naturlagarna i universum.
X. Jag tvättar aldrig.
2. Staffan Westerberg tar dem och gör handdockor.

Ungefär i den stilen var frågorna!



Ture från Drängvägen löste galant frågorna i tipsrundan.



Diego och Gudrun tog sig en funderare på frågorna.



Efter tipsrundan så var det då dags för kaffe med dopp, och prisutdelning. Vinnarna fick förstås välja pris först från prisbordet, sedan fick även alla de andra pris också.



En skolklass från Porsöskolan besöker oss och sjunger för våra gamla, under ledning av läraren Stig Nilsson (anhörig, son till Vieno Nilsson på Pigvägen) mycket trevligt inslag.



Titta så fin midsommarstång våra sommar flickor och pojkar gjorde till midsommar.

Midsommarlunch ute i det fina vädret för alla avdelningar.
Luleå kommuns sommarorkester underhöll med sina sommarungdomar
som spelade och sjöng för oss.



Efter midsommar så gick halva personalstyrkan på semester, och våra
duktiga vikarier fick träda in och arbeta med oss som var kvar.

I slutet på Augusti så var det dags för surströmmingspremiär, så var det
också på Ängsgården.
Boende på Ängsgården blev bjudna på surströmming, med tillbehör.



Surströmmings kulturen! en kultur värd att bevara tycker de flesta!!





Gudstjänsterna börjar om, en gång i månaden så besöker svenska kyrkan oss för att hålla en liten gudstjänst, givetvis med kyrkkaffe efteråt. Mycket trevligt för de som inte orkar med att besöka kyrkan, är att få möjlighet att ändå, vara med på en gudstjänst.

Med detta avslutar vi för denna gång,

*Hälsningar från oss på
Ängsgården ♥*