

Ängsgårdens Novemberlogg



"Minnesväskan" (minnesträning)

I dag har vi samlats en stund för att samtala om olika saker från förr. Då är museets "minnesväska" en givande aktivitet som fångar många intresse och stimulerar så att man kommer i håg och minns, samt känner igen mycket från svunna tider.

Denna dag hade vi lånat "köksväskan" som innehöll saker som man oftast har i ett kök, allt från bakgrejer till snus! Även gamla veckotidningar som fanns förr, "Husmodern" var en av dessa! Annat som fanns i väskan var gamla sedlar, en konfirmationsbok, skolböcker, sedlar, foton och en sockertång.

Eftermiddagskaffe på pigvägen



Här har Anosh, Mary, Nancy och Nancy kaffepaus, bläddrande igenom Nencys fotoalbum och har en väldigt trevlig stund tillsammans. Nancy berättar om sitt liv med maken och om hur de mycket tid de brukade ägna åt fiske när de var i sommarstugan, det är fint när man kan stanna upp lite och tillsammans få ta del av en annan människas livsberättelse.



Dotter Monika hälsar på sin mamma Nanna och bjuder på hembakta pepparkakor, som Nanna äter med förtjusning.

Herrklubb på Tunastrand

Herrarna på Ängsgården blev inbjudna till Tunastrand en onsdag eftermiddag. Självklart tackade vi ja till inbjudan.

Våra herrar som var med, var spända av förväntan och klädde upp sig som sig bör för ett sådant tillfälle - finkostym och slips blev det.

Vi åkte taxi dit och blev välkomnade av personalen Maria och Arja. De bjöd på mackor med ”gubbröra” på och öl eller läsk vilket smakade väldigt bra. Det smakade så bra att Kurt åt fyra mackor varefter han undrande frågade ”har ni råd att bjuda på en till? Efterrätten var kladdkaka med bär och grädde, det var inga problem med att orka med även det.



Så här fina mackor hade Maria och Arja gjort, de var väldigt goda.



Det var mycket fint och stämningsfullt dukat för Herrklubben, även vi (personalen) fick vara med på ett hörn.



Efter maten så passade herrarna på att Bowla lite. Ture tyckte att det var väldigt roligt att bowla, så han överväger starkt att köpa ett eget spel.



I stället för vårt återkommande Onsdagscafé varje vecka, så hade Birgit och Sven (studieförbundet) bjudit in Finska kören som underhåll med välklingande finska sånger, samt dragspelsmusik och flöjt (oboe).



En liten adventsdikt

*Så tänder vi ett ljus i kväll
vi tänder det för glädje
det lyser för sig självt vårt ljus
och för alla i vårt hus*

Adventshälsningar från Ängsgården