

TUNASTRANDS BLOGG JANUARI

31 December

Det nya året firades in med en god middag och många satt länge kvar kring bordet. Raket uppskjutningen fick vara för de gamla.

På nyårsdagen fick personalen i alla fall höra att många vaknade av allt skjutande. Vi har ju vårt hus nära stranden, och där samlades många på isen för att fira in det nya året.



Natt vy från kulturhuset mot rondellen Fyrverkeri bild (lånad från clipArt)

Januari

Under mellandagarna har vi haft många besök av nära och kära. På avdelningarna spelades vacker julmusik och det var mycket vackert pyntat. Vi har pratat om det mesta runt borden.

Mat, fika, traditioner, paket osv. Att tänka tillbaka på julens förberedelser från förr väckte många glada minnen. Det syntes i deras ögon.

7 januari

Gymnastik och högläsning i samlings salen. Många är trötta och det märks. Uppslutningen idag kunde ha varit bättre. Men vi har fler dagar med gympa, så det är ingen fara.

10 januari

Sångstund i samlings salen med kyrkan. Pratade om den vackra utsikten nu när vårsolen börjar titta fram



11 januari

Bertil besöker oss varje fredag kl 13 för att samtala med våra kunder. Han sitter på olika avdelningar varje besökstillfälle. Det är för att ibland orkar man inte komma ner till samlingsalen men att sitta på avdelningen sin och lyssna kan man tänka sig. Självklart försöker vi ordna det.

14 januari

Vi har haft varmt några dagar, och så blev det sen kallt. Det är då naturen blir ett vackert skådespel. Vi pratade om det på vår måndagsträff efter ett kort gympa pass. Titta bara på dessa bilder.



Vid närmare titt på träden kunde man se stjärnkristallerna



17 januari

Vi har provat spela bowling på tv spel. Det gick väl så där. Vi skrattade gott och hade trevliga samtal. Vi behövde nämligen hjälp med att få igång spelet, så ungdomlig kunskap blixtnödvändigt inkallades.

21 januari

Gymnastik och högläsning.

24 januari

Bertil är på våra avdelningar och samtalar med de äldre. Någon ny kan det alltid numera dyka upp, tack Bertil för att du finns för oss i huset.

31 januari

Vi har besökt Storstigen som hade underhållning av Sandra och Niklas som sjöng och spelade. Tyvärr hann vi inte vara så länge. Sen färdtjänst var orsaken. Men damerna och herren tyckte det var bra den tid man hann lyssna.

Under denna månad har personal och boende åkt på årets första förkylning, den har hållit i sig länge. Peppar peppar nu skall den väl vara över. Hoppas att boende och personal håller sig friska. Kallt har det varit så få promenader har det blivit. Nu är det ljusa tider som väntar oss. Det ser vi på vårens färger som gardinerna har på avdelningarna. Tänk de första tulpanerna är redan här, de sprider glädje kan jag lova.



Vi har ju haft ett magiskt tal: 2012-12-12 kl 12,12



Viola hade turen att bli fotograferad, tyvärr hann vi inte skicka in bilden till Norrbottens Kuriren som anordnat foto tävling den tidpunkten.

Vi som arbetar på Tunastrand önskar alla ett Gott fortsatt 2013.

*Vid kameran och pennan
Maria Kumm-Nilsson*

