

Alviksbladet

Nr 2. November 2014

Vi är redan inne i första veckan av November. Kylan biter lite i kinderna när man ska gå ut, men det är skönt med den friska luften.

Under Allahelgonhelgen som varit så har vi tänkt lite extra på nära och kära som inte längre är med oss, och tänt lite ljus i höstmörkret. Många kan nog referera till dom vackra haven av ljus på gravarna under just denna helg.

Nu när det blir allt mörkare så får vi passa på att ta tillvara på alla små ljusglimtar. Här sitter vi vid brasan och har lite mys. Och det är väldigt uppskattat med en öppen spis där man kan samlas för trevliga samtal, lite värmande kaffe och så det harmoniska knastret från eldens lågor.



Vi samlade ihop ett gäng för en filmstund.

"Kungafamiljen genom tiderna" var en som föll alla i smaken, vi avslutade med att fika och prata lite minnen tillsammans.

Tänk vad lite musik kan göra, det är något som kan väcka känslor hos oss alla, beroende på vad man varit med om i livet. Det finns musik om allt. Och i stort så är det något som förenar människor.

Under Oktober månad har vi haft en man som varit här och spelat dragspelsmusik för oss.



På tal om musik.. Vi tog fram några sånghäften en kväll och så satt vi några stycken som läste först lite tyst för oss själva, men det dröjde inte länge innan ett par av damerna började sjunga. Och kort därpå så hängde alla vid bordet med. Kända låtar som dom minns. Det var en mycket trevlig stund som bjöd på många skratt.

Här en söndag bestämde vi oss för att avbeställa maten och istället laga något eget.

Detta resulterade i grillkors och pommes, något som var mycket uppskattat hos kunderna.





I kyligare väder behövs varmare kläder..

En rolig syssla att sitta och pyssla

Ett nystan som gått från hand till hand där många varit med och skapat ett band

Garnet vandrar vidare och kanske passar till dig. Tillsammans skapar vi denna grej.

På bilden ovan ser vi en av våra härliga kunder som stickar på en blivande halsduk med ett garnnystan som gått mellan flera kunder som velat prova på. Det är något som dom tyckte var roligt. Vi har fått höra när dom berättat att dom stickat och hållit på med handarbete mycket förut, alltifrån sockar till vantar och tröjor.



Och vi avslutar med en bild på en del av arbetslaget som fastnade på bild häromdagen. **På återseende!**