

## December- Januari månads blogg

December månad har vi myst lite extra tillsammans, med julmusik, julfika, lucia, jul och nyårsfirande. Som vanligt har vi haft sittgymnastik, detta uppskattas verkligen av alla deltagarna. I övrigt så har Birgit från vuxenskolan varit här på tisdagarna för att ha guldkant med oss.

Några veckor innan jul bjöd vi in anhöriga till anhörigträff, varje avdelning för sig. Personalen hade dukat långbord och bjöd på smörgås, kaffe och te. Det bjöds även på glögg och godis. Många anhöriga spenderade kvällen med oss och enhetschefen Monika berättade lite om vad vi gjort under året. Vi avslutade kvällen med att fika kaffe och tårta tillsammans. Underhållningen dessa kvällar stod Tony Kareliusson för, han sjöng och spelade för oss och det var en trevlig stund tillsammans med alla nära och kära.



Eftersom julkort hör till december månad så passade vi på att ha en pysseldag tillsammans. Till vår hjälp hade vi Birgit som brukar hålla i guldkanten. Det pysslades i flera timmar tillsammans. Många fina julkort blev det! De som ville delta under denna dag var Astrid, Erik, Eddy, Ingegerd, Liisa, Viv och Inez. Dagen till ära fyllde Inez år, så en liten födelsedagssång blev det också.



På självaste **Luciadagen** hade några i personalen piffat till sig lite extra med glitter i håret, vilket var väldigt uppskattat av våra kunder. De tyckte att vi var så fina! Vi fick även besök på förmiddagen av elever från ormbergsskolan årskurs 5.

De hade ett så fint luciatåg med över femtio elever. Det var mycket stämningsfullt och man får verkligen mer julkänsla en sådan dag. Alla kunder var med och lyssnade när de sjöng.



Dagen avslutades med att Micke Larsson var här och spelade julsånger och lite annat.



Dagarna före julafton kom diakonissan Ulrika Vedin hit och hade en sångstund tillsammans med en liten grupp. Liisa, Göte, Astrid, Eddy och Elvy var med.

De sjöng julsånger tillsammans och Ulrika spelade gitarr. Hon läste julevangeliet och de pratade om julen och julottan. Alla tyckte att det var så trevligt!

Innan självaste julafton hann vi även med lite mer händelser. Jonas Björnström och Niklas Kanter spelade dragspel och sjöng blandade sånger, bland annat psalmer och julsånger. Många av våra kunder sjöng med och Jonas sa att han fick gåshud av den vackra kören! Astrid tyckte att det var en härlig musikstund och sång och de andra instämde.



Helgen innan julafton samlade vi alla på avdelning A för ”julmys” tillsammans. Vi kokade glögg och bjöd på lussekatter och julgodis. Sedan tittade och lyssnade vi på en gammal inspelning av Christer Sjögrens jul. Många satt i flera timmar och njöt av musiken tillsammans. Dock skapade vi lite förvirring genom att göra detta, för en del trodde att julafton hade varit ett par gånger innan själva julafton. Först under anhörigträffen och sedan under vår mysiga stund tillsammans

under helgen. Men, men, det skadar väl inte att fira julafton flera gånger!

Själva julaftonen däremot spenderade båda avdelningarna tillsammans. Till lunchen dukade vi långbord och åt julbuffé tillsammans på avdelning B. Detta var mycket uppskattat av samtliga. Vi njöt av god mat och trevliga samtal. Efter maten fikade vi kaffe och tårta. Till julaftonsmiddag bjöds det på risgrynsgröt och skinksmörgås.



Sedan var det dags för sista dagen under 2012- Nyårsafton.

Vi åt god middag tillsammans, rostbiff och potatisgratäng. Eftersom många av våra kunder är lite kvällströtta firade vi tillsammans in det nya året under kvällen. Alla som ville och orkade samlades på B-sidan för att dricka cider tillsammans, prata lite nyårsminnen och Sune höll ett fint tal till oss alla.

Januari månad har både personal och kunder drabbats av förkylningar så därför har dokumenteringen av aktiviteter tyvärr fått lida (vi har tyvärr inga foton).

Trots detta har det varit aktiviteter hela månaden. Som vanligt har Mikael Larssons underhållit oss med sång och musik en gång i veckan.

Vi har även hunnit med aktiviteter som bingo, sittgympa och guldkant med Birgit varje vecka. Det har varit andakt och Ulla-Stinas duo har **DANSAT/SJUNGIT? Vad gör dem??** för oss.



Vi ser nu fram emot vårens soliga dagar och att kunna njuta ute på altanen tillsammans. ??Ni anhöriga är hjärtligt välkomna hit för att ta med era nära och kära ut en stund i den friska luften ??

**Varma hälsningar och Gott nytt år- 2013, från**

***”Lulsundsgänget”***